

Sommerfest i HAN

19. August 2023

Fællesaktiviteterne har som andre steder ligget stille under corona nedlukningen - nu er vi kommet igennem. Aktivitetsudvalget i HAN havde derfor taget initiativ til at genoptage traditionen.

Vi mødtes kl. 13.00 ved Den gamle Skole og formanden bød velkommen hvorefter han gav ordet til Tage Petersen.

I sin tale udtrykte han utilfredshed med at NSU (Notmark Sogns Ungdomsforening) har flyttet fodboldbanerne til Fynshav, men vi måtte se i øjnene at centralisering er fremtiden. Han var dog glad for at HAN og lokalbefolkningen er aktive og søger nye aktiviteter for området.

Der var mødt mange op med pyntede køretøjer lige fra cykler, kæpheste til havetraktorer. Første aktivitet var så at køre en præsentationsrunde. Den gik fra skolen, langs landevejen ned til kirken hvor man vendte og kørte tilbage og ned til gadekæret, op af Degnebjergget og tilbage til skolen. Det var et festligt syn.

Ved skolen kom der så gang i ringridningen for store og små. Den yngste deltager var nyfødt og sad i en sele på moderens bryst der elegant styrede en havetraktor mod galgen. Der var to galger, en for de voksne og en for børnene. Ringridningen var delt op i to runder med en pause imellem. Det vakte stor morskab både for børn og voksne.

En hoppeborg var også blevet sat op og den blev også flittigt brugt.

Vi er ude i de små landsbyer, men her er de unge igang med at bosætte sig så der var mange børn.



Tage Petersen holdt en tale for HAN aktiviteten



Køretøjerne er stillet op foran skolen



De pyntede køretøjer passerer den gamle kro

Så var der kagekonkurrencen i teltet. Der var blevet opfordret til at der blev bagt kager til en konkurrence både på udseende og smag og der var mange gode bud på en vinder. Deltagerne kunne hente et stykke kage og så give kagen karakter. Det var vældig populært og der blev spist rigtig meget kage. Så blev der udfyldt stemmesedler og kåret en vinder der fik en præmie.

Der var også uddeling af præmier for ringridningen. Der var nogen, både børn og voksne der havde gjort det godt og fik fine præmier.

Der var så pause indtil spisningen kl. 18. Nogen smuttede hjem for at skifte tøj og få deres køretøjer med idet der kom nogle regnbyer ind imellem, medens resten hyggede sig i teltet med snak.

Så var der spisning med ikke mindre end 109 deltagere. Tager man i betragtning at det kun er 3 små landsbyer er det en rigtig flot tilslutning. Menuen stod på vildsvin med tilbehør og det var som altid rigtig godt og i rigelige mængder. Der blev spist og snakket og hygget. Som afslutning var der is til alle.

Festen gav en fantastisk mulighed for at lære hinanden bedre at kende ikke mindst blandt børnene der i dagligdagen går på forskellige skoler.

En stor tak til arrangørerne og de frivillige der havde lagt et stort arbejde i at få det hele op at stå. Vi glæder os til næste år.

Steen Weile



En minitraktor i aktion



Så var der det store kagebord, klar til dommerne



Fællesspisningen trak fulde huse

Et lille galleri fra dagen

Køretøjerne stillet op foran skolen klar til promenadekørsel.



Den yngste deltager sad i en sele på brystet af sin mor.



Det er ikke så let at styre hesten / cyklen på en græsplæne når man skal ramme det lille hul.



Et lille galleri fra dagen

At styre bilen og samtidig skulle ramme det lille hul med lanssen er en udfordring.



Der var fine præmier til vinderne.



Der var fuld gang i udskæringen af vildsvinet.

